

## Sommarvistelse i Trasthagen på 1930-talet

Det område som benämns Trasthagen utnyttjades under 1930-talet och kanske under de föregående och efterföljande decennierna till långtidscamping. Området låg ju i direkt anslutning till badplatsen i Kohagen. Man bodde i tält - det var ju före husvagnarnas tid – men man hade väl iordninggjorda tältplatser.

Nedan finns några bilder från campingliv i Trasthagen under senare delen av 1930-talet. De tillhör Rose Marie (Rosis) Jacobsson (född Löfgren), som nu bor i Stigsjö i Ångermanland, men som växte upp i Uppsala på 1930-talet. Familjen flyttade till stan år 1934, när Rosis var tre år gammal, och fick då sin bostad på Sysslomansgatan. Rosis far, Alf, var elektriker och hade tidigare arbetat på Gotland och därefter i Västervik. Rosis mor, Linnea, var hemmafru och Rosis var enda barnet.

Familjen Löfgren idkade gärna friluftsliv och under hela somrarna under åren 1935-38 levde man campingliv i Trasthagen. Man hyrde en campingplats för en billig penning. Där satte man förutom ett sovtält också upp ett ”kök” (med spritkök, diskbänk m.m.) och en ”matsal”, båda under tälttak. Man inredde också en ”matkällare” i en täckt grop i marken under ett stort stenblock,

där maten kunde hållas sval. Under sovtältet hade man lagt ett trägolv, så att man kom upp från den ojämna och fuktiga marken och kunde ställa in låga sängar.

Familjen bodde på sin campingplats inte bara under Alfs semester – den var ju på 1930-talet ganska kort - utan också när han arbetade. I regel cyklade han då till sitt arbete i stan. Men om någon i familjen inte ville cykla till eller från stan, så fanns ju en hållplats för spårvagnen på nära håll – där Rålsvägen och Jägarvägen nu korsar varandra.

På bilderna kan platsen där familjen Löfgren campade tydligt identifieras med hjälp av de stora stenar som man kan se. Många av tallarna står också kvar ännu, men med betydligt tjockare stammar. Platsen ligger bara ett 25-tal meter öster om det östligaste av de flerfamiljshus som nu (år 2011) håller på att byggas i Trasthagen. Den gör verkligen skäl för namnet Stenklivet, vilket var det namn som man inom familjen Löfgren använde på sin campingplats. Det kanske dock bör sägas att ett par av bilderna nedan inte tagits på familjen Löfgrens campingplats utan hos en av grannarna strax intill.

