

Sunnerstas gatunamn

Texten i denna uppsats är till största delen hämtad ur skriften *Uppsalas gatunamn* utgiven 1994 av Uppsala kommuns namnberedning och historiekommitté och Ortnamnsarkivet i Uppsala. Viss bearbetning samt kompletteringar har gjorts av undertecknad.

Stig Pson Lundquist, Uppsalabo sedan 1940 och Sunnerstabo sedan 1969.

SUNNERSTA

Stadsdelens namn är lånat från herrgården Sunnersta, belägen i östra delen av villasamhället. Namnets förled ”sund” åsyftar utloppet i Mälardalens Ekoln av det forna sjösystem av vilket Övre och Nedre Föret nu utgör en rest.

Utbyggnaden av Sunnersta villasamhälle tog sin början redan 1906-1907, tidigast vid Holmvägen samt i Flottsund. En kraftig expansion skedde 1915-20. De vägnamn som antogs, äldst kända från en områdesplan fastställd 1937 och 1940, hade till övervägande del lokal anknytning, till exempel *Herrgårdsvägen*, *Kohagsvägen*, *Skolvägen* (nu *Domherrevägen*) och *Trädgårdsvägen* (nu *Rödhakevägen*).

Efter Bondkyrko kommuns inkorporering med Uppsala (1947), ändrades många vägnamn i den för Uppsala nya stadsdelen Sunnersta på grund av att motsvarande eller snarlika namn redan användes i andra delar av staden. Vid namngivningen (namnen fastställda 1948) tillämpades kategorinamnsprincipen för merparten av de nytillkomna namnen, främst kategorin ”fåglar”. Utgångspunkten för detta kategorival synes vara endast ett äldre namn, nämligen *Orrstigen*. För en mindre grupp vägar valdes namn inom kategorin ”träd”. Flera sådana namn hade funnits i sydvästra delen av villasamhället före inkorporeringen, och de utgjorde alltså redan en egen liten namnkategori: *Alm / Björkvägen* (nu *Askvägen*), *Björk / Lagusvägen* (nu *Rapphönsvägen*) *Envägen*, *Hasselstigen* (nu *Hagtornsvägen*), *Rönnstigen* och *Tallvägen* (nu norra delen av *Fasanvägen*).

Kvartersnamnen kan med tre undantag, *Liljekonvaljeholmen*, *Sunnerstaskolan* och *Svankärret*, inrangeras i de två kategorierna ”fåglar” och ”träd”. Den senare har tillämpats för en mindre grupp kvarter vid de gator vilkas namn hör till denna kategori (mellan *Almstigen* och *Hagtornsstigen*).

Almstigen 1987

Kategori "träd".

Askvägen 1948

Kategori "träd". Före inkorporeringen kallades vägen, enligt en byggnadsplan fastställd 1937 och 1940, söder om nuvarande Tjädervägen för *Björkvägen*, ett namn som också använts om nuvarande Rapphönsvägen. På den gatunamnskarta som upprättades 1948 anges emellertid *Almvägen* som äldre namn.

Backvägen 1948

Namnet var i bruk före 1947.

Blomstervägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före 1947. Vägen omfattade äldst enbart sträckan mellan Svankärrsvägen och Tjädervägen. Sträckan mellan Svankärrsvägen och Rälsvägen tillkom 1971.

Blåhakevägen 1964

Kategori "fåglar".

Blåmesvägen 1953

Kategori "fåglar".

Brevduvevägen 1967

Kategori "fåglar". Namngiven i anslutning till den intilliggande, äldre, *Skogsduvevägen*.

Brostugevägen 1948

Vägen består av två delar, en i öster och en i väster. Före inkorporeringen kallades den västra delen av vägen för *Gamla vägen*.

Brushanevägen 1959

Kategori "fåglar".

Dag Hammarsjölds väg 1963

Tidigare *Flottsundsvägen*, från 1932 *Stockholmsvägen*.

Dalbovägen (1937-1940), 1948

Före inkorporeringen kallades vägen *Dalvägen*. Namnet åsyftar väl den sänka i hörnet av Ripvägen mot vilken vägen från båda hållen sluttar ned. I samband med inkorporeringen föreslog gatunamnskommittén *Lövsångarvägen* som nytt namn, vilket emellertid av drätselkammaren och stadsfullmäktige senare ändrades till *Dalbovägen*. Vägen omfattade äldst även nuvarande Järpvägen.

Domherrevägen 1948

Kategori "fåglar". Före 1947 kallades vägen *Skolvägen*. Den gick då från nuvarande Dag Hammarskjölds väg förbi den gamla folkskolan (nu Sunnerstaskolan), invigd 1924, korsade *Torgvägen* (nu Talgoxvägen) och fortsatte nuvarande Domherrevägen.

Doppingvägen 1959

Kategori "fåglar".

Ekolnsvägen 1948

Före inkorporeringen kallades vägen *Rundelsvägen*.

Ekvägen 1948

Kategori "träd". Före 1948 kallades vägen *Ängsvägen*. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen anges som äldre namn *Ängsvägen* med *Grottvägen* inom parentes. Öster och väster om vägen fanns tidigare ängsmark och norr om vägen, kring Envägen, består terrängen till stor del av klippblock och grottor.

Entiteparken 1964

Kategori "fåglar". Namnets form ändrades 1994 från *Entitparken* till *Entiteparken*.

Entitevägen 1948

Kategori "fåglar". Namnets form ändrades 1994 från *Entitvägen* till *Entitevägen*.

Envägen 1948

Kategori "träd". Namnet var i bruk före inkorporeringen med Uppsala 1947.

Falkstigen 1948

Kategori "fåglar".

Fasanvägen 1948

Kategori "fåglar". Namnet var i bruk före inkorporeringen. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen kallas dock endast sträckan söder om Svankärrsvägen för *Fasanvägen* medan sträckan norr därom kallas *Tallvägen*.

Finkparken 1964

Kategori "fåglar".

Fjällugglevägen 1964

Kategori "fåglar".

Gran-Anders väg (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen. Gran-Anders bodde på 1920-talet i en stuga vid änden av vägen. Jfr *Lyssnavägen*.

Granebergsvägen 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen. Det är givet efter lägenheten Graneberg söder om vägen. Vägen sträcker sig från Dag Hammar-skjöld's väg till Skarholmsvägen där den möter Vårdsättravägen.

Grisslevägen 1967

Kategori "fåglar". Före inkorporeringen kallades vägen *Bagarvägen*, men därefter synes den ha varit namnlös fram till 1967. Det äldre namnet åsyftar det bageri som förr fanns vid vägen. Byggnaden finns kvar än idag.

Grågåsvägen 1959

Kategori "fåglar".

Gråmesvägen 1964

Kategori "fåglar". *Gråmes* är en dialektal benämning för entita (kärrmes), känd från Norrland och Skåne, samt för talltita, känd från Småland, Östergötland och Härjedalen. I folklig terminologi har man säkerligen inte alltid skilt på de snarlika arterna entita och talltita.

Gärdesvägen 1948

Vägen, som löper parallell med *Åkervägen*, leder över före detta gården och åkrar.

Göktytevägen 1964

Kategori "fåglar". Namnets form ändrades 1994 från *Göktytvägen* till *Göktytevägen*.

Gökvägen 1964

Kategori "fåglar".

Hagtornsstigen 1948

Kategori "träd". Före inkorporeringen kallades vägen *Hasselstigen*.

Havsörnsvägen 1974

Kategori "fåglar".

Heimdalsvägen 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen. Vägen leder till ett före detta sommarhem, som 1927-59 drevs av NTO:s ungdomsförening Heimdal.

Herrgårdsvägen 1948

Vägen, vars namn var i bruk redan före inkorporeringen 1947, leder till Sunnersta herrgård..

Hjortstigen 1948

Vägen ligger väster om ett större obebyggt skogsområde (jfr *Rådjursstigen*). Före inkorporeringen kallades vägen av okänd anledning *Jungfrustigen*. Vägen fortsatte ursprungligen som stig fram till Målarvägen.

Holmvägen 1948

Namnet, som var i bruk före inkorporeringen, åsyftar vägens sträckning fram till Liljekonvaljeholmen.

Hugo Alfvéns väg 1969

Kategori "musik". Hugo Alfvén (1872-1960), svensk tonsättare, 1910-39 director musices vid Uppsala universitet, 1910-47 ledare för sängsällskapet Orphei drängar i Uppsala. Endast ett hundratal meter av vägen ligger i Sunnersta, merparten är belägen i Gottsunda.

Häckvägen 1948

Namnet, som var i bruk före inkorporeringen, åsyftar en lång granhäck norr om vägen, planterad som vindskydd och gräns mellan villasamhället och de angränsande Ulltunaåkrarna.

Häggstigen 1987

Kategori ”träd”.

Höjdvägen 1948

Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Bergsvägen*. Vägen har tidigare sträckt sig längs södra kanten av Orrparken och upp till Långvägen (omfattande delar av nuvarande Järpvägen och Klippvägen). En klart markerad höjd finns väster om vägens gamla sträckning mellan Jägarvägen och Järpvägen.

Hökparken 1964

Kategori ”fåglar”.

Jägarvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Den närmare bakgrunden till namnet är inte känd.

Järpvägen 1967

Kategori ”fåglar”.

Klippvägen 1948

Namnet avsåg äldst endast den nuvarande vägens södra del, vid vars början terrängen består av klippblock; vägen stiger sedan kraftigt mot öster. Den västra och norra delen av den nuvarande vägen var ursprungligen en fortsättning på Höjdvägen.

Kohagen 1948

Namnet, officiellt i bruk före inkorporeringen, är en gammal benämning för området.

Kohagsvägen (1937-1940), 1948

Leder till *Kohagen*. Namnet var i bruk före inkorporeringen.

Konvaljegränd 1959

Förlängning av *Konvaljevägen*.

Konvaljevägen 1948

Namnet är givet efter den närbelägna Liljekonvaljeholmen, ursprungligen en udde (gammalt namn *Sunnerstadsholmen*) i Övre Föret. Hette innan inkorporeringen *Strandvägen*.

Krickparken 1967

Kategori ”fåglar”. Nära *Krickvägen*.

Krickvägen 1959

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen kallades vägen *Verkstadsvägen* efter en verkstad norr om vägen, men därefter synes den ha varit namnlös fram till 1959. (Verkstadsbyggnaden finns kvar).

Lyssnavägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen leder till Lyssnaängen, vars namn är givet efter ett numera rivet torp kallat *Lyssna*. Enligt en källa kallades torpet även *Gran-Anders* (jfr *Gran-Anders väg*). Ursprungligen sträckte sig vägen längre ner mot Ekoln och löpte samman med Mälarvägen.

Långvägen 1948

Vägen sträcker sig idag från nuvarande Dag Hammarskjölds väg i öster till Askvägen i väster, men ursprungligen nådde den ända till nuvarande Eklundavägen i Vårdsätra. Namnet var i bruk före inkorporeringen.

Lärkparken 1967

Kategori ”fåglar”. Vid *Lärkvägen*.

Lärkvägen 1967

Kategori ”fåglar”.

Lönnviksvägen 1948

Namnet, som tillkom 1948, åsyftar troligen den nedanför vägen belägna, nu avsnörda delen av Nedre Föret, ännu allmänt kallad Viken. Förleden syftar möjligen på att man tyckte att viken låg i lönn, dvs undanskymd. Vägdelens väster om Sunnerstavägen (som då hette Liljevägen) hette före 1948 *Marikavägen*,

namngiven efter författaren Marika Stiernstedt vars pappa Leonard Wilhelm var syssling med en tidigare ägare av Stora Sunnersta, Ludvig Theodor Stiernstedt.

Lövsångarvägen 1953

Kategori "fåglar".

Meshattsparken 1964

Kategori "fåglar". I kvarteret Meshatten invid *Meshattsvägen*. Namnets form ändrades 1994 från *Meshattparken* till *Meshattsparken*.

Meshattsvägen 1964

Kategori "fåglar". *Meshatt* är en dialektal benämning på tofsmesen, känd från Hälsingland och Mälardalen. Namnets form ändrades 1994 från *Meshattvägen* till *Meshattsvägen*.

Morkulleparken 1964

Kategori "fåglar". Vid *Morkullevägen*. Namnets form ändrades 1994 från *Morkullparken* till *Morkulleparken*.

Morkullevägen 1948

Kategori "fåglar". Namnets form ändrades 1994 från *Morkullvägen* till *Morkullevägen*.

Före inkorporeringen 1947 kallades vägsträckan mellan Långvägen och Rosenvägen för *Källvägen* och sträckan mellan Rosenvägen och Trädgårdsvägen (nu Rödhakevägen) för *Granvägen*.

Mälarvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947.

Ormvråksvägen 1974

Kategori "fåglar".

Orrparken 1967

Kategori "fåglar". Nära *Orrstigen*.

Orrstigen (1937-1940), 1948

Kategori "fåglar". Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947.

Pilfinksvägen 1964

Kategori "fåglar". Namnets form ändrades 1994 från *Pilfinkvägen* till *Pilfinksvägen*.

Rapphönsvägen 1948

Kategori "fåglar". Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Björkvägen* eller *Lagusvägen*, det senare namnet, med okänd bakgrund, dock möjligen endast avseende den västra delen. Jfr *Rapphönsvägen*, som före 1947 också burit namnet *Björkvägen*.

Ringduvevägen 1953

Kategori "fåglar". Namngivning i anslutning till det äldre *Skogsduvevägen*, avseende en intilliggande gata.

Ripgränd 1967

Kategori "fåglar". Sidogata till *Ripvägen*.

Ripvägen 1967

Kategori "fåglar". Vägens nedre del (mot Dalbovägen) utgjorde ursprungligen en del av Tjädervägen.

Rosenvägen 1948

Före inkorporeringen 1947 kallades vägen söder om nuvarande Tjädervägen av obekant anledning för *Parkvägen*.

Roskarlsvägen 1959

Kategori "fåglar".

Rådjursstigen 1948

Vägen ligger öster om ett större obebyggt skogsområde (jfr *Hjortstigen*). Före inkorporeringen kallades vägen *Källvägen*. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen anges som äldre namn *Källvägen* med *Kråkvägen* inom parentes.

Rälsvägen 1958

Vägens sträckning motsvarar en del av den gamla spårvägslinjen mellan Uppsala Centrum och Graneberg, som var i bruk 1928-53.

Rödhakevägen 1948

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Trädgårdsvägen*. Detta namn åsyftar de två handelsträdgårdar som förr fanns vid vägen, den ena (Lindgrens) i hörnet mot Sveddvägen, den andra (Majbo) i hörnet mot Entitevägen.

Rönnstigen (1937-1940), 1948

Kategori ”träd”. Namnet var i bruk före 1947.

Salixvägen 2006

Vägen leder från Hugo Alfvéns väg in till studentbostadsområdet *Lilla Sunnersta* och är det senaste tillskottet i Sunnerstas vägnät.

Sandavägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen anges som äldre namn *Sandavägen* med *Tjädvägen* inom parentes. Vägen sträckte sig ursprungligen även genom Trasthagaen. Namnet är givet antingen efter en backe på Granebergsvägen, kallad *Sandbacken* (eller *Långsandsbacken*), eller en intilliggande äng kallad *Sandavreten*.

Seglarvägen 1948

Namnet, som var i bruk före inkorporeringen, är givet efter den intilliggande segelbåtshamnen. Jfr *Skepparvägen*, namn på en intilliggande väg.

Sjövägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen leder ned till Ekoln.

Skarholmsvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen leder till restaurang Skarholmen, belägen på en numera landfast holme i Ekoln. Holmen bestod ursprungligen av två holmar, *Skarholmarna*, dit man förr rodde kreaturen för att släppa dem på bete.

Skepparvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen gick ursprungligen ända fram till viken vid Skarholmen, där segelbåtshamnen finns.

Skogsduvevägen 1948

Kategori ”fåglar”. I anslutning till namnet har senare två näraliggande vägar givits namnen *Ringduvevägen* respektive *Brevduvevägen*.

Skrakvägen 1963

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen kallades vägen *Ångsvägen* – gammal ängsmark finns söder om vägen – men därefter synes den ha varit namnlös fram till 1963.

Spillkråksvägen 1964

Kategori ”fåglar”.

Starvägen 1948

Kategori ”fåglar”.

Storkvägen 1959

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen kallades vägen på grund av sin ringa längd för *Korta vägen*. Efter inkorporeringen var vägen tänkt att utgöra början av Konvaljevägen, vars nuvarande del norr om Holmvägen då ännu inte fanns.

Strandpromenaden

Vägen löper längs stranden av Ekoln.

Sunnerstavägen 1948

Vägen leder förbi Sunnersta herrgård. Före inkorporeringen kallades vägen för *Liljevägen*, väl givet i anslutning till namnet *Konvaljevägen*, avseende en intilliggande väg. Ett likalydande namn (*alternativt Liljansvägen*) bars före 1948 även av nuvarande *Videvägen*. Enligt uppteckning från 1937 kallades dock sträckan från Dag Hammarskjölds väg fram till Sunnersta herrgård för *Sunnerstavägen*.

Svalparken 1964

Kategori ”fåglar”. Vid *Svalvägen*.

Svalvägen 1948

Kategori ”fåglar”.

Svankärrsparken 1967

Vid *Svankärrsvägen*.

Svankärrsvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Det är givet efter ett kärr, kallat *Svankärret*, nu norra delen av Svankärrsparken. Vid Svankärret har även funnits en backstuga med likalydande namn.

Sveddvägen 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen motsvarar en gammal vägsträckning fram till torpet Svedden, senare en handels-trädgård (jfr *Rödhakevägen*, tidigare kallad *Trädgårdsvägen*). Se även *Vråkvägen*.

Södra Rosenvägen 1985

Vägen utgör en sydlig förlängning av *Rosenvägen* fram till Granebergsvägen.

Talgoxvägen 1948

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen 1947 kallades vägsträckan mellan Långvägen och Backvägen för *Torgvägen*. Invid vägen, söder om Sunnerstaskolan, finns en öppen plats, som dock aldrig har fungerat som något torg.

Tjäderplan 1967

Kategori ”fåglar”. Vid *Tjädervägen*.

Tjädervägen 1948

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Skogsvägen*; mellan Dalbovägen, där vägen då började, och Blomstervägen sträckte den sig genom obebyggd skogsmark. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen anges som äldre namn också *Tallvägen* inom parentes (ett namn som annars äldst avsåg nuvarande Fasanvägen norr om Svankärrsvägen).

Tornsvalevägen 1964

Kategori ”fåglar”. Namnets form ändrades 1994 från *Tornsvälvägen* till *Tornsvalevägen*. Anm.: Det hade kanske varit riktigare att en gång för alla ändra till *Tornseglarvägen* efter-som det är den zoologiskt rätta benämningen på denna fågel.

Tornugglevägen 1972

Kategori ”fåglar”. Hette tidigare *Ugglevägen*, vilket ändrades på grund av förväxlingsrisk med det likalydande namnet i stadsdelen Sävja.

Trasthagen

Trastparken 1967

Kategori ”fåglar”.

Trastvägen 1948

Kategori ”fåglar”. Före inkorporeringen kallades vägen *Smala vägen*, fortfarande ett välmotiverat namn.

Tältarvägen (1937-1940), 1948

Namnet var i bruk före inkorporeringen 1947. Vägen började ursprungligen vid Granebergsvägen och sträckte sig genom Trasthagen, där en tältplats fanns, fram till dagens återstod av vägen. Namnets form ändrades 1994 från *Tältarevägen* till *Tältarvägen*.

Uggleparken 1967

Kategori ”fåglar”. De omkringliggande kvarteren och vägarna gavs 1967 namn innehållande beteckningar för ugglor.

Vaktelvägen 1967

Kategori ”fåglar”.

Videvägen 1948

Kategori ”träd”. Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Liljevägen*. På den gatunamnskarta som upprättades i samband med inkorporeringen anges som äldre namn *Liljevägen* med *Liljansvägen* inom parentes. (Jfr *Sunnerstävägen*, som före 1948 också kallades *Liljevägen*).

Vråkparken 1964

Kategori ”fåglar”. Vid *Vråkvägen*.

Vråkvägen 1964

Kategori ”fåglar”. Jfr *Sävja vråkväg* i stadsdelen Sävja. Anm.: Vråkvägen var tänkt som en fortsättning på Sveddvägen (enligt ett stadsplaneförslag från 1960-61).

Vårdsätravägen 1948

Vägen leder till Vårdsätra gård och stadsdelen Vårdsätra och slutar vid Skarholmsvägen i Sunnersta där den möter Granebergsvägen. Före inkorporeringen 1947 hette vägen, åtminstone partiet mellan nuvarande Slädvägen och Hugo Alfvéns väg, *Valsätravägen* efter Valsätra gård, som var belägen vid denna vägsträcka. Endast ett par hundra meter av den södra delen av Vårdsätravägen ligger i Sunnersta.

Åkervägen 1958

Vägen utgörs av en sträcka av den gamla spårvägslinjen mellan Uppsala och Graneberg (jfr *Rälsvägen*). Den är parallell med Gärdesvägen och leder över före detta gården och åkermark.

Åmynningsvägen 1948

Före inkorporeringen 1947 kallades vägen *Åsvägen*, då med en sträckning något närmare Fyrisån. Vägen går från Sunnerstaåsen över Dag Hammarskjölds väg fram till den östra delen av Brostugevägen.