

Telefonisternas rekreationshem i Vårdsätra.

Den 7 juni 1939 invigdes ett "rekreationshem" för dåvarande Telegrafverkets kvinnliga personal i Uppsala. Detta är en avskrift av en artikel i Svensk Telefontidning från 1939. Artikeln återger till större delen ett reportage ur Uppsala Nya Tidning och utgör en beskrivning av den byggnad som telefonisterna låtit uppföra i Vårdsätra. Fastigheten på Gullvivevägen 10 B är numera i privat ägo. Delar av byggnaden kan finnas kvar än idag 2015 i det om- och tillbyggda huset. Den stora ursprungsfastigheten är styckad i tre tomter (20:5, 20:6 och 20:9). Det ursprungliga husets läge är på nedanstående karta markerad med gult.

Även om fastigheten defacto ligger i Vårdsätra och inte i Sunnersta så dristar jag mig att påminna om dess bakomliggande historia.

Stig Pson Lundquist

(son till arkitekten Per Lundquist och hans fru Elsie, som var en av telefonisterna).





LOGGIAN ÖPPEN MOT SOLEN.

Vackert Vårdsätrahem för rekreation.

Telegrafverkets kvinnliga personal i Uppsala har rätt sig en liten tjusande idyll.

Telegrafverkets kvinnliga personal i Uppsala har i sommar fått inviga sitt nybyggda rekreationshem ute i Vårdsätra. Det är en tjugisig sportstuga i den mest idylliska omgivning. Närmare bestämt ligger nybyggnaden i villaområdet öster om den nyanlagda landsvägen uppe på bergshöjden omgiven av lummig grönska och med en strålande utsikt över Mälaren. Exteriören är ofantligt tilltalande, och interiören står den inte efter ifråga om smakfull hemtrevnad, skapad genom kårens outröttliga energi och intresse.

Inför invigningen som skedde den 7 juni, skrev Uppsala Nya Tidning bl. a.:

”Det är bortåt ett sjuttioal ägarinnor och deras gäster, som samlas i kväll kring supébord i storstugan och ute på den storslagna loggian, och de kommer att mottagas med flaggan i topp – en 19 m. lång stång med glänsande kula i spetsen har nyligen rests, den är förresten en gåva från kårens lilla idrottsförening, och duken skänktes i går på svenska flaggans dag av bestyrelsen härför.

Vid vårt besök i Vårdsätra på tisdagsförmiddagen tedde sig den yttre ramen ovanligt lyckad.

Stugan, som är byggd av liggande oljade stockar med de rödmålade fönsterfodren och markiserna på altanen i samma färg som dekorativa avbrott låg helt solbestrålad fastän höga träd skuggar runt omkring. Stora stenar bildar en slingrande trevlig trappa upp till huset, som är rest direkt på berggrunden med en hög stenfot till bas. Runt omkring byggnaden kommer så småningom att växa upp blomsterrabatter och andra prydnadsväxter, men det blir en senare fråga, själva

tomten är för övrigt så njutbar i sin orörda natur, omväxlande på träd, buskar och alla försommarens örter i kuperad terräng, att det knappast är nödvändigt plantera dit prydnadsväxter. Det allra bästa med hela stugan är nog loggian som sträcker sig över nästan hela fasaden och den erbjuder en härlig rekreationsplats inte minst därför, att utsikten härifrån är den allra vackraste.

En massa bekväma vilstolar låg på lager förutom de trädgårdsmöbler, som redan fanns utplacerade, så nog kommer man att få sköna stunder därute. Inne i storstugan arbetade man för fullt till den förestående invigningsfesten, och där träffade vi fröken Jenny Johansson på riksavdelningen, som tillsammans med vaktförståndarinnorna, fröken Selma Torsell, Hildur Carlsson och Ingeborg Sundewall, tagit initiativet till byggnaden och haft den drygaste arbetslotten vid utförandet.

Det är ingenjör Per Lundquist, som utan ersättning ritat stugan, och han har även komponerat möblerna av betsad furu från firman Thun i Faringe, moderna bord och bekväma stolar med smakfull klädsel i rött. Storstugan har hållits i ljusa vackra färger, väggarna äro rappade och tonade i gult och golven liksom överallt utom i källarvåningen, där det istället finns tegelbeläggning, fernissade. Rummet gör intryck av ett verkligt hem med möblerna utplacerade i olika stilfulla grupper, och trevnaden förhöjes ytterligare av en öppen tegelspis och belysningsarrangemang, ett par fotlampor och en lykta i taket, som äro skänker. En annan uppskattad gåva härinne var en landskapsbild i olja, som målats av Gotte Swan. Det fattades inte



ETT PAR VACKRA INTERIÖRER

heller vad man kunde begära av lektyr och underhållning, för det första borgade en väl fylld bokhylla och för det andra en radioapparat, även den en gåva.

Genom en liten hall kom man så ut i köket, även det ljusmålat, med blommiga gardiner för fönstren, elektrisk kokplatta på vedspisen och rostfri diskbänk samt en stor rikedom på praktiska skåp och hyllor. Källarvåningen slutligen användes till kapprum, där finns ett cementerat förvaringsrum och toaletterum. Stugan värmes upp genom ett par kaminer, den kommer ju nämligen att användas både vinter och sommar.

- Tre år å rad har telegrafverkets kvinnliga personal hyrt ett par rum i Vårdsätra gård över sommarmånaderna, berättar fröknarna Selma Torsell och Ingeborg Sundewall vid ett samtal med U.N.T. När det inte längre gick för sig, beslöt man att bygga en egen stuga, som kunde bli en tillflyktsort under alla årstider, och då bildades sommarhems-föreningen med fröken Torsell som ordförande, den räknar 130 medlemmar. Genom olika avgifter bl. a. till denna förening, 50 öre per månad och medlem, kunde man så inköpa en tomt först på 2758 kvm. av akademien, men senare har man även köpt 2/3 av ingenjör Diös bredvidliggande tomtområde, så att stugan nu har vidsträckta natursköna environger. Det är naturligtvis mycket glädjande att idén har kunnat förverkligas och kåren nu har fått ett så trivsamt mål för sina dagsutflykter, det är nämligen inte meningen att man skall övernatta i sportstugan. Det finns ju också utmärkta badplatser vid mälarstränderna alldeles i närheten, förut har man badat vid Vårdsätra brygga, men antagligen kommer villaägarföreningen i Vårdsätra, dit sportstugan anslutit sig, att anordna

badplats nere vid Ekolsnäs barnhem. På ängen nedanför stugan kommer man även att få talrika motionstillfällen, då där bl. a. skall finnas badmintonspel och andra trevliga anordningar, och efter hand hoppas man kunna skaffa sig en roddbåt. Ett önskemål, som man likaledes hoppas kunna förverkliga möjligen nästa år är ett staket runt tomten, men detta har i år ställt sig för dyrbart med hänsyn till alla andra utgifter. Som redan nämnts har emellertid många intresserade skänkt olika saker, bl. a. härstammar en stilig hamrad bricka från landshövdingen Linnér.

Festen i kväll torde ha alla förutsättningar att bli lyckad, förutom undfågningen kommer gästerna att glädjas vid åsynen av en myckenhet blommor på vackert dekorerade bord med levande ljus, och bland gästerna märkas telegrafkommisarie Vejde med fru, telegrafkontrollör och fru Eriksson, ingenjör och fru Lundquist, sportstugans byggmästare R. Gustafsson, Bälinge, samt förvaltare och fru Gauffin, som på många sätt välvilligt bistått vid stugbygget.”

*

Redaktionen av Sv. T. ber att få gratulera Uppsalakollegerna till det vackra rekreationshemmet, vars åstadkommande vittnar om stor energi och god sammanhållning bland medlemmarna. Det bör mana till efterföljd på andra orter.



I JUNGFRULIG NATUR