

Ett klipp ur Uppsala Nya Tidning den 27 februari 1988.
Tillhandahållet av Birgitta Sonesson, Sunnersta.

Sunnersta på 50-talet

Det var en professor från Franken,
som en gång blev slagen av tanken,
att har man från födseln
blott vant sig vid gödseln,
så märker man alls inte stan-
ken.

Denna bekanta limerick kan man använda för att illustrera förhållandena i Sunnersta för 30 år sedan. Dagens exklusiva villasamhälle var då en bortglömd avkrok, som innerstadsborna knappast ville låtsas om. Möjligen kunde de ha en sommarstuga där. Vatten- och avloppsledningar saknades nästan helt. Det fanns en rudimentär ledning från en hydroforstation vid Sunnerstavikens södra ände och en avloppsledning, som mynnade i samma vik. De bofasta invånarna hade mestadels egna vattenbrunnar, som ofta var förorenade.

I tidningen Uppsala hette det: "Många gånger är vederbörandes egen avloppsledning förnämsta orsaken till att vattenbrunnen aldrig sinar. Hushållets avloppsvatten kommer igen i vattenkranarna efter ett oftast alltför kort kretslopp i naturen".

De permanentboende blev vana vid bakteriefloran, men besökande och nyinflyttande råkade illa ut, när de drack av sunnerstavattnet.

1954 gick den sista vita spårvagnen ut till Graneberg, och därmed försämrades i ett slag förbindelserna mellan Sunnersta och stadscentrum. Vägarna inom

samhället var också urusla, de var lagda direkt på leran eller moränlagret med en tunn grusbeläggning. Höstar och vårar förvandlades de till leråkrar. Romantiska var dessa byvägar knappast; de kantades av grunda avloppsdi-ken, som spred en mindre behaglig odör. Vintertid sköttes snöplogning och sandning av egnahemsföreningen, som hade ont om pengar. När pengarna tog slut, var det också slut med snöröjningen. En snörik vinter på 50-talet låg en mäktig snödriva tvärs över en av de mest trafikerade vägarna. Enda chansen att komma till post, affär och skola var att åka skidor, precis som i Norrlands obygd.

Byggnadsförbud rådde i Sunnersta till fram på 60-talet. Myndigheterna lurpassade på markägarna, och dessutom menade de, att Sunnersta låg alldeles för "perifer" för någon större utbyggnad. Men så lossnade det plötsligt, trycket efter egnahem blev för starkt. Stadsplaner godkändes, och så kom den stora villabyggarboomen. Inte underligt, eftersom närheten till naturen — Sunnerstaåsen och Ekoln — gör Sunnersta till det kanske attraktivaste av Uppsalas villasamhällen.

Nu anses Sunnersta vara en central (!) del av Uppsala med kanske de allra högsta villapriserna. Sunnersta fick en egen vacker kyrka och en stor modern skola — men inget eget centrum. Det ligger i Gottsunda!

VIDI